



De burgemeester neemt u mee...

De eerste gesprekken ter voorbereiding van carnaval zijn achter de rug. De verenigingen zijn druk met de voorbereidingen en de sketches zijn bijna in de eindfase. Leuk om daar weer wat van mee te krijgen. Wat? Dat ga ik u niet vertellen. Het moet spannend blijven. Er zijn carnavalvierders die de sleuteloverdracht de gezelligste en leukste avond van de carnaval vinden. Dat legt meteen een grote druk op de organiserende vereniging. Het moet leuk zijn, er moet ruimte blijven voor carnaval vieren, de dansgardes en de Joekskapellen mogen laten zien wat ze in hun mars hebben, de Prinsenparen mogen ook niet vergeten worden en het is ook gewenst dat iedereen ook een pilsje kan drinken, een praatje kan maken en nog iets van wat er op de bühne gebeurt mee kan krijgen. Probeer dat maar eens te organiseren. Dit jaar ligt de organisatie van de sleuteloverdracht in handen van de Twisse Tusstèkers uit het Tusriek. Voor de niet-ingeviden Westerbeek. Ze hebben er

heel veel werk van gemaakt. Het lijkt mij een heel leuk programma en helaas voor u, maar dat is alles wat ik er op dit moment over mag en kan zeggen. Overigens is het een bijeenkomst voor de prinsenparen, carnavalsverenigingen en genodigden.

De organisatie en het college zijn de eerste raadsbijeenkomst en de eerste commissievergadering van dit jaar aan het voorbereiden. De 18e staat onder andere het geurbelied op de agenda. Een belangrijk onderwerp waar heel veel mensen, op welke wijze dan ook, geïnteresseerd in zijn.

Verder was het best wel een drukke week. Tenminste voor zover het de afspraken betreft. Maar zoals gebruikelijk in onze wereld ging er ook heel veel tijd weg in de nieuwjaarsrecepties. Op zich is daar niets mis mee. Je spreekt altijd weer even met wat mensen en het is leuk om ook weer mensen te zien die je bijna uit het oog verloren bent. Maar ik kan niet zeggen dat het echt druk was of dat ik het gevoel heb dat ik hard gewerkt heb. Alhoewel? Het is mij al eerder overkomen, maar het moment dat je tussen twee afspraken door nog snel naar huis gaat om je te verfrissen en je toch iets minder tijd hebt dan je hoopte. En vervolgens in de haast de deodorant op je haar spuit en de haarlak onder je oksels (het eerste is nog wel te negeren, het tweede voelt niet echt prettig), dat is het moment dat je weet dat je beter wat tijd extra kunt nemen! Toch een goed voornemen voor dit jaar.

MARLEEN SIJBERS
Burgemeester van Sint Anthonis