



## *De burgemeester neemt u mee...*

Als u dit leest is de carnaval achter de rug. Misschien gaat u vandaag nog Herrin(g)sche(é)lle(n) of een Askruisje halen. Lastig hoor, dat dialect. Ook wel bijzonder dat bijna elke woord per dorp op een andere wijze geschreven wordt. Daarmee is maar weer eens duidelijk dat elk dorp zijn eigen identiteit heeft. Dat merk je ook met carnaval want ieder dorp heeft toch zijn eigen hoogtepunten. Het aller-mooiste is, dat het niet de verschillen zijn, maar dat het juist de overeenkomsten zijn die ons binden. En overeenkomsten die zijn er genoeg. Zo is carnaval in onze gemeente en in alle kernen weer heel erg goed verlopen. Okay, ook ik zie carnavalvierders (ook 18-minners) die meer dan genoeg alcohol op hebben. En ook ik zie de skihutten en hoor, nee, VOEL! de bassen van mijn buik tot in mijn tenen. Toch had ik het idee dat het geluid minder hard was dan vorig jaar. Ach, en als je niet van de muziek houdt, dan vind je misschien die grote trekkers wel prachtig. Met carnaval en zeker ook met de voorbereidingen weet iedereen elkaar te vinden. Of het nu over de optocht of over de feesten gaat. Of je nu in de organisatie zit, of je bent een feestganger. Op donderdag ben ik nog even in Westerbeek geweest. Daar was de voorbereiding van de sleuteloverdracht in volle gang. Alles tot in het kleinste detail voorbereid met alle ingrediënten om er een hele

mooie sleuteloverdracht van te maken. En dat is de Twisse Tustèkers wel toevertrouwd. Het was leuk dat, behalve het college met secretaris en griffier (sinds kort ook bekend onder de naam "K4 plus griffier"), ook diverse raadsleden aanwezig waren. En ons aller Harry van Heijster was ook van de partij. Het liep als een trein, de dansgardes en de joekskapellen kwamen goed aan bod en de prinsenparen moesten zichzelf overtreffen in de strijd om de sleutel. En zoals het hoort, eind goed al goed. De sleutel kon overgedragen worden.

De Spurrieboeken uit Oploo hadden pech. Vanwege het slechte weer kon de optocht op maandag niet plaatsvinden. Hiertoe is in goed overleg besloten en complimenten aan het bestuur en de optochtcommissie voor deze keuze! Zij hebben op maandagmorgen hun verantwoordelijkheid genomen en vervolgens met heel veel enthousiasme een nieuw middagprogramma georganiseerd en de optocht naar dinsdag verplaatst. En daarvoor verdienen ze alle lof!

Voor het college waren het gezellige dagen. We hebben in wisselende samenstellingen de dorpen bezocht. En overal werden we gastvrij ontvangen. En overal kwamen we fotograaf Gerrit van Kempen tegen. Onvermoeibaar en altijd met zijn fototoestel in de aanslag. Voor leuke foto's gewoon even kijken op de website van [tunnis.nl](http://tunnis.nl) en sta er dan ook even bij stil dat al deze foto's door één en dezelfde Gerrit zijn gemaakt. En ook dat mag wel eens gezegd worden.

Sommigen onder u hebben nu misschien nog even tijd nodig om uit te rusten. Anderen zijn alweer aan de slag. De jeugd heeft nog een paar dagen vakantie. En vanaf volgende week is alles weer als vanouds. Toch wel een heel klein beetje jammer, maar wanhoop niet: het wordt vanzelf weer carnaval!

MARLEEN SIJBERS  
Burgemeester van Sint Anthonis