



## *De burgemeester neemt u mee...*

Allereerst wil ik iedereen hartelijk danken voor de leuke reacties op mijn herbenoeming als burgemeester van deze prachtige gemeente. Afgelopen vrijdag heb ik daarvoor de eed afgelegd bij onze Commissaris van de Koning in 's Hertogenbosch.

Donderdag waren de kinderen van basisschool De Hinkstap uit Wanroij in het gemeentehuis op bezoek. Ze hadden zich goed voorbereid met hele gerichte vragen. Soms voorspelbaar, maar soms ook verrassend. Ook vragen waar ikzelf nog even goed over na moest denken. Vragen als wat ik het moeilijkste vond de afgelopen zes jaar, wat ik het leukste vond en wat doet een burgemeester de hele dag? Sommige kinderen denken dat je als burgemeester de baas bent van de gemeente. En dat denken meer mensen. Het lijkt misschien gemakkelijk om in je eentje de baas te zijn. Maar het zou heel eenzaam en ook echt onverstandig zijn om de macht aan één persoon te koppelen. In ons systeem is de gemeenteraad het hoogste orgaan en de burgemeester onderdeel van collegiaal bestuur. En met de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning zorgt dit systeem ervoor dat er minder sprake is van willekeur en voldoende professionele onderbouwing bij de besluitvorming. Het is geen perfect systeem, we moeten kritisch blijven en het draait niet om mij of om ons. Onze inwoners, de verenigingen, vrijwilligers en de ondernemers komen altijd op de eerste plaats.

Wat elke dag weer bijzonder maakt, is de enorme diversiteit van mijn

functie en de verschillende rollen. Het ene moment ben je portefeuillehouder financiën, het volgende moment overleg ik met politie of brandweer. Ook ga ik op bedrijfsbezoek, breng ik een bezoek aan een bruidspaar dat 60 jaar getrouwd is, bezoek ik een ondernemer die in zwaar weer verkeert of een familie waar een persoonlijk drama heeft plaatsgevonden. Het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding en de voorbereiding daarvan zijn ook altijd bijzondere momenten. De verbazing, de blijdschap en de oprechte waardering van de aanvragers voor de decorandus maken telkens weer grote indruk.

Het is goed om af en toe weer eens stil te staan bij al die momenten. En ook bij al die emoties, of ze nu positief of negatief, triest of vreugdevol zijn. En ik zeg dan tegen die jonge mensen: "Ook jullie vanochtend gastvrij ontvangen en gezellig met jullie in gesprek gaan, jullie vragen beantwoorden is toch niet zwaar of hard werken? Dat is gewoon leuk om te doen." En dan zie ik ze bijna denken: nee, dat is inderdaad niet hard werken.

Diezelfde dag had het college een overleg met de voorzitters van de dorpsraden (-verenigingen en/of -coöperaties). De voorzitters gaven aan dat merkbaar is dat we de dorpsraden serieus nemen. En we hebben afgesproken dat we samen proberen om de voortgang vast te houden en dat zelfsturing ruimte biedt. Ook dat is dan weer zo'n mooi moment voor een burgemeester. Vandaag de 215ste column. Ik begon hiermee in november 2011 en buiten de vakanties om probeer ik jullie wekelijks te informeren over gebeurtenissen in en rond het gemeentehuis en het gemeentebestuur, over bijzondere mensen, over bijzondere momenten. En ik hoop dat ik hiermee de afstand tussen bestuur en inwoners kleiner maak. Maar bovenal hoop ik dat de lezers zien dat er heel veel mensen (vrijwilligers, ondernemers, dorpsraden, onze ambtenaren en raadsleden) zich elke dag weer inzetten voor onze gemeente. Want de gemeenschap is geen individu, dat zijn we allemaal. Samen!

MARLEEN SIJBERS

Burgemeester van Sint Anthonis