



De burgemeester neemt u mee...

Waar zijn we aan begonnen, met Maestro 2017..? Het valt niet mee. We krijgen in een paar uur een spoedcursus, 'Hoe word je een dirigent'. En het antwoord is: 'Niet, want zo word je geboren...' Desondanks gaan we het wel proberen. Ilse, Jos, Karel en ik hebben de eerste workshop achter de rug. In een paar uur zijn ons de eerste beginselen van het dirigeren uitgelegd. Het gebruik van de rechterhand zou door de deskundige begeleiding wellicht nu het orkest enige sturing van ritme kunnen geven. Echter, het begin is van wezenlijk belang en best wel moeilijk en ook het slot (meestal een rondje met beide handen, maar soms ook niet) zou in theorie nu ook moeten kunnen lukken. Ik hoop dat u uit het taalgebruik kunt opmaken dat ik hierover enige twijfel heb, althans voor zover het mijn eigen verrichtingen betreft. Maar voor alle duidelijkheid, dit ligt niet aan onze leermeester dirigent Frank Steeghs, en ook niet aan de energie en voorbereidingen van de werkgroep, maar echt aan het ontbreken van enig talent op muzikaal gebied mijnerzijds. Toch was het een heel leerzame, leuke en gezellige ochtend en volgens mij wordt de uitvoering op 8

april ook een heel gezellige avond. U kunt nu al kaarten kopen voor Maestro 2017 en ik zou zeggen wees er snel bij, want het is zo uitverkocht!

Vrijdag vond mijn jaarlijkse uitje plaats, althans zo voelt het. De jaarlijkse dansdagen waren weer aangebroken. Groepen dansers uit Wanroij, Landhorst, Sint Tunnis, Westerbeek en zelfs Wilbertoord waren aanwezig. Altijd leuk om uitgenodigd te worden en om even mee te dansen. Goed dat deze activiteit nog steeds plaats kan vinden. Voor NLdoet ben ik in Groesbeek aan de slag gegaan. Een paar uur de handen uit de mouwen, schoonmaken en opruimen. De dag ervoor mocht ik twee echtparen feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. De heer en mevrouw Cornelissen-Jacobs en de heer en mevrouw Van de Mortel-van der Cruisen. Heel gezellig, leuke gesprekken en bij de familie Van de Mortel kreeg ik nog wat opvoedingstips mee voor mijn eigen jeugd. Maar eerlijk is eerlijk, ik geloof dat ik niet zo tolerant ben en ruimdenkend als deze mensen. Fantastisch om te zien en te horen dat mensen nog zo van het leven kunnen genieten. En dat laatste geldt voor beide echtparen.

Ook deze week heeft wat mooie momenten in het verschiet. Morgen (dinsdag) ga ik naar het Provinciehuis, waar Jeffrey Herlings samen met zeven andere sporters de Provinciepenning van Noord-Brabant in ontvangst mag nemen. Woensdag vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Ik geef u geen stemadvies, maar doe wel een oproep om te gaan stemmen. In formele zin is dit geen verplichting, maar in moreel opzicht eigenlijk wel. Wees trots op onze democratie en maak gebruik van uw stem!

MARLEEN SIJBERS

Burgemeester van Sint Anthonis