



De burgemeester neemt u mee...

De meimaand is altijd een bijzondere maand. Velen van u denken wellicht vanwege de vakantie. Anderen denken aan de examens voor het middelbaar onderwijs. En ik denk aan de Lintjesregen op woensdag en Koningsdag op donderdag. Een week later vindt dan Dodenherdenking plaats. Het zijn altijd momenten die een extra dimensie hebben. Het is prachtig om mensen te mogen verrassen of overvallen, om hen de versierselen van een Koninklijke Onderscheiding op te mogen spelden. De bijeenkomst van alle gedecoreerden met de overvending door het Gilde en de prijsuitreiking voor de mooiste fiets blijft elke keer weer een mooie en stijlvolle bijeenkomst. Dodenherdenking, waar we elk jaar in een ander dorp bij stil staan, is een bijeenkomst die door de eenvoud, ingetogenheid en traditie gepast respect toont aan al die mensen voor onze vrijheid gevallen zijn.

Ik realiseer mij dat wanneer u deze column leest, de namen van de mensen die een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst mogen nemen, al bekend zijn. De organisatie is in volle gang, maar van mij krijgt u nu nog niets te horen!

Nog iets waar ik nu nog niets over kan zeggen, zijn de jaarcijfers van

2016. Dat is nu nog te prematuur want de definitieve cijfers en toelichtingen zijn nog niet bekend. De Najaarsnota zag er al goed uit en wat ik wel al met zekerheid kan zeggen, is dat onze gemeente een financieel gezonde gemeente is en blijft!

Op vrijdag heb ik samen met Aad Overvliet, Piet Jansen en Tineke Ermers namens de KBO een bezoek gebracht aan Hofmans catering te Malden. Op 14 november, toen ik de eerste met zorg samengestelde maaltijd voor de maaltijdbezorging mocht uitreiken, hadden we afgesproken dat we een keertje het bedrijf zouden bezoeken. Aldus geschiedde. Vader en zoon Hofmans ontvingen ons gastvrij. Mooi om te zien dat de mensen van de KBO en de mensen van Hofmans elkaar al zo goed kenden. En nog beter om te zien dat er zo goed rekening gehouden wordt met ieders wensen. Er is ruime keuze, de maaltijden worden met heel veel zorg samengesteld en alleen bereid uit verse groenten. We hebben zelf kunnen zien hoe de gehaktballen handmatig gedraaid werden, de groenten gekookt, er heerlijke verse soep getrokken werd en vervolgens op naam en met eventuele dieetwensen in de serveerbakjes gedaan werden. En wat daarnaast heel bijzonder was, was het feit dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, als medewerker welkom zijn en gewaardeerd worden. Er zijn zelfs mensen uit onze gemeente die hier elke dag weer een bijdrage komen leveren aan de heerlijke en eerlijke maaltijden van Hofmans. De bevologenheid, het enthousiasme en de liefde voor lekker en gezond eten was mooi om te zien. Volgens mij zijn de meeste klanten erg tevreden en voor zover ik het kan beoordelen is er met Hofmans een goede keuze gemaakt. Wij waren tenminste erg onder de indruk.

MARLEEN SIJBERS

Burgemeester van Sint Anthonis