



De burgemeester neemt u mee...

Leuk om eens de column te lezen, terwijl die niet van mijn hand was. En al wist ik het wel, toch goed om lezen dat onze wethouder Ingrid Voncken elke dag met zoveel plezier naar Sint Anthonis komt. We hebben inderdaad een goed college waar collegiaal bestuurd wordt, waar we samen aan de lat staan om alle opgaves die we hebben aan te pakken. Wisselingen zijn altijd best wel spannend. Roos Aben is gelukkig weer aan het herstellen, maar ook met Nicole Lemlijn hebben we het getroffen. Ter zake kundig en ook erg begaan met onze inwoners en haar portefeuille. Ook het werken met een nieuwe secretaris is best wel weer even spannend. Niet alleen voor ons, maar eigenlijk ook voor onze medewerkers. We moeten echt nog slagen maken. Onze inwoners moeten altijd op de eerste plaats komen. Klanten resultaatgericht werken zijn enorm belangrijk. Zeker ook in het kader van zelfsturing en zelfontwikkeling. Er zit een enorme potentie in onze gemeente en onze inwoners nemen heel veel initiatief. Niet alleen op zakelijk gebied ofwel bij het ondernemerschap, maar zeker ook bij het verenigingsleven en het vrij-

willigerswerk. Ingrid Voncken schreef daar vorige week ook over in haar column. Soms moet je even van buiten naar binnen kijken om de mooie dingen weer te zien.

Het is fijn om na een mooie en bijzondere vakantie weer thuis te komen en dan op maandag weer naar het gemeentehuis te mogen gaan. Fysiek ben ik wel eens fitter geweest. De Pyreneeën waren prachtig. Heel apart en een fantastische ervaring om een trektocht te paard te mogen maken. Met de auto van Les Angles naar Toulouse. En vervolgens via een deel van oude route van de Katharen weer terug over de bergen naar het hoger gelegen Les Angles. De sfeer was top. De organisatie helemaal geweldig. De bergen soms heel erg hoog en onvoorstelbaar hoe die paarden bijna als berggeiten tegen zo'n helling opklauteren. Een internationaal gezelschap van Nederlanders, Fransen en Canadezen, maar het ging goed onder elkaar. Brabant en nog specifiek Boekel was met drie personen sterk vertegenwoordigd. We hebben heel veel schik gehad, soms de slappe lach. Dat laatste viel niet mee met spierpijn op plaatsen waarvan ik niet eens wist dat er spieren zaten. Ik geloof dat er gedurende die week wel vier of vijf versies van mijn column besproken zijn. Met alle spraakverwarring van dien. De titel "de poe(t)s en de Burgemeester" kwam meerdere keren voorbij. Maar gedurende de week bleek dat wat in Les Angles plaatsgevonden heeft, ook in Les Angles blijft. Kortom, het was een geweldige ervaring om een trektocht met paarden door de Pyreneeën te maken en zeker een aanrader voor alle paarden- en natuurliefhebbers.

MARLEEN SIJBERS
Burgemeester van Sint Anthonis