



De burgemeester neemt u mee...

Hemelvaart en Pinksteren zijn weer voorbij. Ook ik geniet van de vrije dagen en de mooie activiteiten die in onze gemeente georganiseerd worden. Toch ben ik ook weer blij dat er 'normale' weken aankomen. Want al die vrije dagen geven op een of andere manier in de werkagenda toch ook wel onrust. Desalniettemin heb ik ook het afgelopen weekend weer genoten. Ik mocht de internationale motorcrossers en de toeschouwers in Stevensbeek welkom heten. MSV (Motor Sport Vereniging) Sint Anthonis is een fantastische club met heel veel enthousiaste vrijwilligers. Het circuit ligt er tip top bij, de sfeer ademt veel gastvrijheid en rust uit, ondanks de stoere crossers die met heel veel lef en kunde het circuit proberen te bedwingen. Eén van de bestuursleden van de overkoepelende vereniging gaf aan dat hij het echt één van de mooiste circuits van Nederland vindt. Dat vind ik ook, maar het heeft meer waarde als iemand het zegt die er écht verstand van heeft. Misschien goed voor diegenen die niet zo bekend zijn met deze tak van sport; het schijnt dat hockey en paardrijden een groter risico op blessures met zich meebrengen. Daarnaast lopen er heel gewone mensen rond, zoals u en ik. Het is dus echt heel iets

anders als de stoere en soms enge mannen van Satudarah en de Hell's Angels. Eigenlijk is het een familiesport; gezellig én sportief. Vaders, moeders, opa's en oma's, jongeren en kinderen zijn er te vinden. En onze gemeente heeft natuurlijk een geweldige historie met motorsport. Moeten we koesteren en trots op zijn!

Op wie we ook heel erg trots mogen zijn, zijn al die vrijwilligers die het Pinkstertoernooi van Activia tot een succes maken. Maandag gezellig een paar uur aanwezig geweest. Inmiddels is mijn eigen jeugd ook 16+ en trouwe fan van de feesten. De oudste speelde voor de eerste keer op maandag mee. Goed, ik heb de jongens weleens fitter gezien. Ze kwamen in de vroege uurtjes thuis en moesten om 9.00 uur weer op, om vervolgens om 10.00 uur weer op het veld te staan. Ik geloof dat ze de eerste wedstrijd verstek hebben moeten laten gaan omdat het team nog niet compleet was...

Net de politieberichten gelezen en ook van die kant geen problemen. De kermis baart mij wel zorgen. Goed, ik heb er natuurlijk geen permanent zicht op, maar de keren dat ik er voorbij kwam, had ik medelijden met de kermisexploitanten. Het had echt wat drukker gemogen, deze mensen staan er namelijk niet als vrijwilliger, maar als ondernemer die zo hun brood moeten verdienen. Zo'n kermis brengt gezelligheid en reuring en dat willen we met elkaar zo graag. Goed om daar eens bij stil te staan.

Tot slot nog iets anders: ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar laten we nu allemaal een abonnement op *De Omstreeks* nemen, niet vanwege mijn column, maar omdat dit blad zorgt voor verbinding, nieuws en zich écht richt op onze gemeenschap!.

MARLEEN SIJBERS
Burgemeester van Sint Anthonis