

## De burgemeester neemt u mee....

De week begon goed met de bijeenkomst van de lijsttrekkers die het startsein gaven voor de stembulp [www.MijnStem.nl](http://www.MijnStem.nl) die u kan helpen om de verschillende verkiezingsprogramma's met elkaar te vergelijken, opdat u op 21 maart een goede keuze kunt maken.

Dinsdag met het college op pad. De dorpschouw van Landhorst werd deze keer niet lopend, maar fietsend afgelegd. Informatief en gezellig met een pauze en

gebak. Het fietspad langs het defensiekanaal met de kazematten verdient wel een opknabbeurt, nu lijkt het of het terug aan de natuur wordt gegeven. Daarmee zou een mooi ommetje rondom de Parel van de Peel verdwijnen. Kortom, werk aan de winkel en dank aan de bestuursleden van Peelbelang voor de gastvrijheid en aan Thijs Hendriks die de elektrische tweewielers ter beschikking stelde.



Op donderdag even op kraamvisite geweest bij Max, de zoon van een van onze medewerkers. Heerlijk zo'n kleintje, geurend naar de babypoeder, met die lieve kleine knuistjes en oogjes die nog zo onbevangen de wereld in kijken, met super trotse ouders, die terecht vinden dat hun kleintje de liefste en mooiste van de hele wereld is! Daarna in het gemeentehuis de vrijwillige stembureauleden welkom geheten. Zij kregen de instructie. Dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie. We gaan deze keer niet alleen voor de hoogste opkomst, maar we gaan samen ook ons best doen om als eerste de uitkomst binnen te hebben. Als om 21:00 uur de stembureaus gesloten zijn, is iedereen welkom in het gemeentehuis en maken we er een gezellige avond van.

NL-doet was in onze gemeente weer een groot succes. Ik heb op vrijdag en zaterdag de activiteiten bij Tante Sjaan, bij de Scouting Sint Patrick, op 't Hoogveld en het Avonturenpark bezocht. Daarmee maar een kleine greep van alle initiatieven gezien, maar wel genoeg om te zien dat er heel veel vrijwilligers hun handen uit de mouwen staken. Hulde!

Vrijdagavond samen met wethouder Voncken aanwezig mogen zijn bij de feestavond ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van de maandelijkse avond voor gehandicapten, georganiseerd door het Platform Gehandicapten Sint Anthonis (PGS) en JOC de Link. Heerlijke sfeer, lekker hapjes en gezellige en lieve mensen. Super dat ook het prinsenpaar uit Landhorst in vol ornaat gekomen was om hun felicitaties over te brengen.

En zondag even een dagje niets. Begonnen met paardrijden in de Geijstersebossen en daarna even snel op en neer naar Zeeuws-Vlaanderen voor een familiebezoekje. Want ook daar moet tijd voor gemaakt of gevonden worden. En zo is het nu bijna 23:00 uur en zit ik samen met mijn Frans in de auto, met een muziekje op de achtergrond, mijn column te typen en dan mag en kan het weer maandag worden.

Marleen Sijbers  
Burgemeester van Sint Anthonis

# Sint Anthonis Kiest!