

De burgemeester neemt u mee....



Wanneer iemand burgemeester wordt, dan wordt er vanuit het Nederlands Genootschap van Burgemeesters verschillende bijeenkomsten georganiseerd ter professionalisering van het burgemeestersambt. Dit wordt ook wel het "burgemeestersklasje" genoemd. Elk jaar is er zo'n groep. Ik ben in 2010 met een aantal collegae als groep gestart en heb nog steeds contact met hen. Wanneer er wat speelt, we iets niet weten, intervisie nodig hebben, dan zoeken we elkaar op.

Een van onze collega's, Pieter Smit burgemeester van Oldambt, is plotseling en veel te jong overleden aan een hartstilstand. Samen met mijn collega's heb ik in Oldambt afscheid van hem genomen. Het was fijn om dit samen met elkaar te kunnen en mogen doen. Een mooi mens en een fijne collega is er niet meer.

Als burgemeester was ik door de rechtbank opgeroepen om aanwezig te zijn bij een rechtszaak inzake handhaving. Een hele bijzondere ervaring en volgens de deskundigen een zeer ongebruikelijk verzoek. Maar het heeft wel de nodige duidelijkheid gebracht en als gemeente weten we nu ook wat de volgende stappen zijn die we moeten en mogen nemen.

Donderdag hebben we een informeel samenzijn gehad met de scheidende en nieuwe leden van het Horecabestuur Sint Anthonis. Dat is ook wel eens goed om niet altijd met een agenda bij elkaar te komen als er zaken spelen, maar gewoon eens wat zaken informeel uit te wisselen en gevoelens te peilen en te zoeken naar een goede vorm voor de toekomst.

Ik heb zaterdag het Theehuys 'ons Truuske' in Stevensbeek mogen openen. Gastvrij en nostalgisch zonder oubollig te zijn. Heel gezellig, heel veel mensen en een aanwinst voor onze gemeente. Moet zeker in fiets- en wandelroutes opgenomen worden. Kortom, een mooi initiatief en een goede reden om even langer in Stevensbeek te blijven. Daarna naar de Lentefair georganiseerd door de KBO Sint Anthonis. Hele mooie en creatieve werken gezien. Leuk dat Gertie Fransen-Gerrits ons een uitnodiging stuurde. En wat een mooi gebaar van Nellie van Els-Nabuurs om een groot aantal van de door haar gemaakte schilderijen door veilingmeester Tars van den Broek te laten veilen. De opbrengst ging naar de Stichting Namelok van Ferdi Verberk en Inge Vloet. Overigens ook een stichting, beter gezegd mensen, waar we heel erg trots op mogen zijn.

En dan wil ik ook even stil staan bij het overlijden van Henk van Gelder. Een mooi en markant mens, met humor, een hele duidelijke mening en een grote betrokkenheid met de gemeente en gemeenschap. Nog niet zo lang geleden namen we afscheid van Sjang Raaijmakers, nu dus van Henk. Het voelt een beetje alsof we afscheid nemen van een tijdperk. Het waren twee markante mannen, die samen aan de basis hebben gestaan van de partij WVI (later opgegaan in wat we nu SAN noemen). Laten we de herinneringen koesteren en mogen ze als voorbeeld dienen voor anderen en natuurlijk heel veel sterkte voor familie en vrienden.

Marleen Sijbers,
burgemeester van Sint Anthonis