

## De burgemeester neemt u mee....



Vandaag mijn tweede en laatste column vanuit een ver Singapore. Door het tijdsverschil met Nederland is het toch moeilijker om alles gewoon goed mee te krijgen. Thuis begin ik de dag altijd met de krant, het laatste nieuws en actualiteiten op de verschillende nieuwssites. Maar wanneer de dag hier in Singapore begint is het midden in de nacht in Nederland. Dat betekent dus geen krant, want die heb ik de vorige middag al gelezen. Dan wordt het duidelijk dat gedurende de nachtelijke uren het nieuws op de NOS-site niet continu bijgehouden wordt. Dat hoeft overigens ook niet, want 's nachts zijn er toch minder activiteiten en minder mensen actief. Nederland ontwaakt in de ochtend en dan pas bekijken de meeste mensen het nieuws. Maar het voelt toch anders, ook om de actualiteiten uit Sint Anthonis via de B&W-app of telefoon te volgen. Als onze medewerkers mailen tijdens de gebruikelijke werktijden dan is het voor mij al middag of avond. Soms heb ik het gevoel dat ik vooruit loop, soms heb ik het gevoel dat ik achter loop.

Het weer is hier fantastisch en we boffen echt. Zelfs de Singaporezen vinden het fantastisch weer. Iets minder zon en wat meer bewolking, met af en toe een zacht windje. Dan zie ik de sneeuw, de enorme files en denk ik aan onze buitendienst die mega veel uren gewerkt heeft voor de gladheidsbestrijding. Wij vinden dat allemaal maar normaal, maar in een ander land besef je dat wij toch wel in een heel goed georganiseerd en gereguleerd land wonen. Een beetje verwend zijn we wel. Natuurlijk zijn er ook nadelen en gaat lang niet alles goed. Maar een democratie – een overheid die er in principe voor de mensen is, waar we leven in een rechtsstaat en waar we mogen denken en zeggen wat we denken – is toch niet overal zo vanzelfsprekend. En dan lees ik over de vechtende jongeren in Boxtel die zich tegen de politie keerden. Ongelofelijk! Ook onze raad heeft zich eerder uitgesproken dat geweld of agressie tegen hulpverleners en overheids-personeel onacceptabel is en niet getolereerd mag en kan worden. Of het nu onze ambtenaren, ambulancemedewerkers, verplegend personeel, of agenten zijn: ook zij doen werk en hebben net zoveel recht als iedereen op een veilige werksituatie. En juist het feit dat we leven in een rechtsstaat betekent ook dat er veel mogelijkheden zijn om, als je het niet eens bent met een besluit of een behandeling, je bezwaar in te dienen, in beroep te gaan of om de rechter te vragen om een uitspraak. Kortom, we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar het mooie van Nederland is dat je ook daar gewoon met elkaar over kunt praten! Laten we dat koesteren en er ook zo naar handelen.

En dan sluit ik af om nog even aandacht te vragen voor de raadsvergadering van aanstaande donderdag. Wij vinden het altijd fijn als er geïnteresseerde inwoners aanwezig zijn, dus ik nodig u van harte uit. Graag tot ziens.

Marleen Sijbers, burgemeester