

De burgemeester neemt u mee....

Maandag 4 februari vond in Oelbroeck weer een zeer interessante en drukbezochte avond plaats die door Cicero georganiseerd was. Deze keer was het Cicero gelukt om Dries van Agt te verleiden om naar Sint Anthonis te komen. Al jaren zet onze oud-minister president zich in voor steun en begrip voor de Palestijnse zaak. Het was heel interessant en zo bijzonder dat iemand, op de respectabele leeftijd van 88 jaar, een lezing hield waar iedereen ademloos naar luisterde. Af en toe koketteerde hij met zijn eigen hoge leeftijd, maar hij deed dat dan zo charmant dat het een glimlach bracht op ieders gezicht. Ik heb veel dingen gehoord die ik nog niet wist en die mij toch aan het denken zette. Ik heb ook dingen gehoord waarvan ik dacht, is dat wel echt zo gegaan? Misschien bij mij wel een gevolg van jarenlang een andere kant van het verhaal gehoord te hebben. Waarbij ik in het midden laat wat de juiste kant van het verhaal is. En natuurlijk is het niet goed te keuren dat VN-resoluties niet opgevolgd worden. En onafhankelijk wie of welke machthebbers die naast zich neerleggen, dat is niet zoals het zou moeten gaan. De andere kant is wel dat er nog steeds Arabische staten zijn die de Holocaust ontkennen en ook in Nederland blijkt met enige regelmaat dat sommige groepen in onze samenleving de Holocaust nog steeds ontkennen. Het is dan ook te kort door de bocht te concluderen dat anno 2019 het Joodse volk een veilige plek heeft om te leven of dat er geen discriminatie meer plaatsvindt. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld en dat discriminatie, op welke grond dan ook, verboden is. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden. En we bedoelen daarmee dat er nooit onterecht verschil mag worden gemaakt tussen mensen. Voor mij is dat wel een hele belangrijke norm in onze maatschappij en wat zou het toch mooi zijn als dat op het wereldtoneel ook de geldende norm zou worden.

Iets heel anders, maar wel heel belangrijk. Vanaf 3 februari jl. is er een wet in werking getreden die zorgt dat ouders, die dat wensen, hun levenloos geboren kindje kunnen laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en het ook als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. Ik ondersteun hun wens volledig. Het is zo goed dat levenloos geboren kindjes vanaf nu kunnen worden opgenomen in de basisregistratie. Ook bij ons zijn er ouders gekomen die dit op prijs stellen en er zijn misschien nog ouders die hierover nadenken. Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de medewerkers van afdeling burgerzaken helpen u ook graag telefonisch of aan de balie verder.



Marleen Sijbers, burgemeester