

De burgemeester neemt u mee....



De Dodenherdenking is voor al onze inwoners van grote waarde. Het was prachtig en respectvol georganiseerd. Het thema van dit jaar was 'in vrijheid kiezen'. U, wij, ik kunnen kiezen. Over de meest fundamentele, maar toch vanzelfsprekende zaken: wie bent u, wie wilt u zijn, en hoe wilt u uw leven vormgeven; dit zijn de vrijheden die ons vandaag gegeven zijn, tegen de hoogste prijs: de levens van mannen, vrouwen en kinderen die wij op 4 mei in gezamenlijkheid herdachten. Een vrij land als Nederland, waar we over alles en iedereen een mening mogen hebben, is vandaag nog niet voor iedereen in de wereld een gegeven. En hoewel we zelf bepalen wat wel en niet goed voor ons is, hebben de keuzes die we maken invloed op onze omgeving, de mensen met wie we deze delen en zelfs op de mensen die we nooit zullen ontmoeten. Laten we in het dagelijks leven onze dankbaarheid en respect tonen door verantwoord om te gaan met dit voorrecht. Complimenten aan Westerbeek, complimenten aan al die vrijwilligers. Heel bijzonder om samen met Freddie Toonen de krans te mogen leggen. En fijn dat we met zovelen aanwezig waren. Opdat we het nooit vergeten!

Ode aan mijn vader, had ik deze column eigenlijk willen noemen. Ik ben de dochter van een Venrayse kolenboer. Tenminste, toen heel lang geleden de huizen nog verwarmd werden met kolenkachels. Toen het aardgas zijn intrede deed, wist mijn vader, een ondernemer in hart en nieren, het bedrijf succesvol aan te passen van brandstoffenhandel naar gasfitters-, loodgieters- en verwarmingsbedrijf. Mijn vader werkte letterlijk dag en nacht, zomer en winter. Waren er's nachts of in het weekend storingen bij boeren, bij oudere mensen, bij zieke mensen, bij gezinnen waar net een baby'tje geboren was, dan ging hij altijd op pad. Bij de autoloze zondag, ging hij op de fiets naar Wanssum om een storing te verhelpen. Toen de gezondheid van zijn broer – met wie hij de zaak had – minder werd, werkte hij letterlijk voor twee. 's Avonds werkten hij en mijn moeder de offertes uit, werden tekeningen gemaakt en deden ze de administratie. Hij stond altijd klaar voor mijn broer en zussen, voor familie en vrienden. Hij was eerlijk, consequent, recht door zee en liet zich niet uit het veld slaan door tegenslagen. Ik kijk nog steeds bewonderend terug op zijn rechtschapenheid en doorzettingsvermogen. En bovenal was hij mijn vader en ik ben ik er enorm trots op om zijn dochter te zijn!

Het was bijzonder om laatst in de krant te lezen dat ik gesolliciteerd zou hebben naar het burgemeestersambt in Venray. Hier wist ik zelf nog niets van. Zo ziet u maar dat zelfs een column er naast kan zitten;). Ik wens iedereen een fijne week.

Marleen Sijbers,
Burgemeester gemeente Sint Anthonis