

De burgemeester neemt u mee....



Wanneer ik dit schrijf is het maandagochtend en is de carnaval nog in volle gang. Wanneer u dit leest is de carnaval voorbij en heeft iedereen netjes zijn askruisje gehaald en zijn de haringen misschien al op. De carnaval is fantastisch begonnen in Landhorst, waar de jubilerende Peelleuters een hele mooie sleuteloverdracht georganiseerd hebben. Volgens velen is en blijft de jaarlijkse sleuteloverdracht een van de mooiste carnavalsmomenten. De prinsen toonden tijdens de quiz aan dat ze over voldoende (dichterlijke) kwaliteiten beschikten om de sleutel in ontvangst te nemen. Daarnaast heb ik Olaf van Dommelen uit d'n Twist benoemd tot sleuteloverdrachtadjudant van de burgemeester. Tot nu toe is de carnaval zonder grote incidenten verlopen. Het waait nu bij vlaggen erg hard en dat houden we goed in de gaten omdat er vandaag ook nog een optocht in Oploo plaatsvindt. Dat zou toch pech zijn, want in 2016 is die optocht ook afgelast vanwege de harde wind. Het ziet er voor nu beter uit, de wind gaat vanmiddag liggen, dus laten we maar vertrouwen op een mooie optocht in Oploo, waar ik zeker naar ga kijken.

Toch een correctie. Geen grote incidenten, dat is niet helemaal waar. Op zaterdag was ik op uitnodiging van de Peelleuters in Landhorst bij de zeepkistenrace. Voor de vierde keer georganiseerd en het evenement groeit nog steeds. Veel publiek en een groot en sterk deelnemersveld, waaronder ook ikzelf. Het gaat te ver om precies uit te leggen wat je moet doen. Maar het concept is eigenlijk heel simpel: je staat op een schans en gaat in een badkuip, een skelter, of in heel mooi schaap naar beneden. Dan moet je de bocht door, kun je kiezen de rechte weg te volgen of via een soort wip te gaan en dan naar de eindstreep, soms met kip en soms zonder kip. Ik vind het altijd wel leuk om mee te doen en sla een uitnodiging dan ook niet af. Helm op, in de badkuip en gaan... Broodnuchter wel te verstaan! Klein stuurmansfoutje en daar ging die hele mooie sierboog in gruzelementen. Toch nog de snelste tijd binnen mijn klasse (alaaf). Vervolgens de keuze om onze eigen calamiteitenlijn te bellen en te vragen of de mannen van de buitendienst de boog meteen konden repareren. Of toch maar afspreken dat de rekening voor reparatie en vervolgschade naar het gemeentehuis gestuurd kan worden. Voor het laatste gekozen. Als deze zeepkistrace niet past binnen het budget Vitale Kernen dan weet ik het niet meer! En anders is er misschien nog wel ergens een potje vitale burgemeesters te vinden. Mocht u er niets van snappen, dan staat er ergens op internet misschien nog wel een filmpje waardoor u begrijpt wat ik bedoel.

Marleen Sijbers

Burgemeester gemeente Sint Anthonis