



De burgemeester neemt u mee...

De meeste mensen van midden veertig of rond de vijftig jaar herkennen het wel. Er komt een moment dat je er niet meer omheen kunt, dat ontkenning niet werkt en dat de beschikbare hulpmiddelen niet meer afdoende zijn. Ik had dit met kerst. Of eigenlijk de dag voor kerst. Ik had een leuk recept uit de krant geknipt voor het kerstdiner. De opdracht luidde: Snij het vlees in ferine stukken. Althans dat las ik. Misschien een knullige vertaling uit het Engels. Snij het vlees (hert) in brutale of woeste stukken.... Toch vreemd. De leesbril bracht de gewenste duidelijkheid. Snij het vlees in ferme stukken. Een aantal oplettende burgers zagen mij afgelopen zaterdag al met leesbril op de beelden van Kwizzut. Vanaf nu is mijn leesbril dus een gegeven. Overigens was zaterdagavond een hele mooie avond. Humor, gezelligheid en saamhorigheid gingen hand in hand. Complimenten aan de organisatie!

Vrijdag was het college aanwezig bij de pronkzitting van Het Pad-denriek. Ook een gezellige avond. Zoals u weet telt onze gemeenteraad nu nog drie raadsfracties, omdat er nog maar drie politieke partijen actief zijn. Ik heb daar-

over al eerder geschreven. Onze democratie vaart wel bij een meer partijstelsel. Als oppositie en coalitie goed samenwerken en naar elkaar luisteren worden de scherpe kantjes van besluiten afgehaald en is er sprake van een echte volksvertegenwoordiging. Partijen let op! Er komt een nieuwe partij. Kritisch, verfrissend, opbouwend en met het hart op de goede plaats. Lijst Elf. De eerste partijstandpunten zijn in Wanroij gepresenteerd. We hopen dat dit initiatief zich niet alleen tot carnaval beperkt, maar navolging krijgt. De tijd gaat snel en voor een evenwichtige democratie zijn politieke partijen nodig. En die politieke partijen hebben leden nodig. Leden die op de achtergrond actief willen zijn en leden die bestuurlijke verantwoording willen en kunnen nemen. Met de beste stuurder aan wal vaart het schip niet de goede kant uit. Het is te gemakkelijk om te suggereren dat raadsleden op het pluche willen blijven zitten. In een gemeente zoals de onze is het voor niemand financieel aantrekkelijk om raadslid te worden, te zijn of te blijven. De inkomsten staan ten opzichte van de tijd die nodig is om als raadslid te functioneren in geen enkele verhouding. En u mag het wel of niet met onze raadsleden eens zijn, maar al onze raadsleden zijn maatschappelijk bewust, hebben zorg voor de omgeving en de medemens, zijn kritisch en betrokken en zouden heel erg blij zijn wanneer dit met meer mensen gedeeld zou kunnen worden. Maar, eerst op naar 18 maart, de provinciale en de waterschapsverkiezingen. Ik hoop dat de nieuwe stemgerechtigden, de net 18-jarigen, zich nu al gaan oriënteren om straks bewust te gaan stemmen.

MARLEEN SIJBERS
Burgemeester van Sint Anthonis