



De burgemeester neemt u mee...

De Molenstichting Oploo-Wanroij. Al ruim tweehonderd jaar een begrip in onze gemeente ofwel voorheen in de gemeenten Oploo c.a. en de gemeente Wanroij. Het college van b&w heeft de afgelopen een bezoek gebracht aan de drie historische molens die onze gemeente rijk is. Het was buiten bitterkoud. Binnen was het gezellig warm. Betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers met wensen en ambities. Soms denk ik met weemoed terug aan de tijd dat er in een gemeente nog gewoon ruimte en mogelijkheden waren (in tijd en in geld) om dat enthousiasme ook om te zetten in iets concreets. De tijden zijn echter veranderd. Kan een molen draaien op wind of water, de gemeente helaas niet. De Molenstichting overigens ook niet. Onderhoud, restauratie, vervanging van onderdelen, het kost allemaal geld. En al klinken de argumenten volstrekt logisch, even een investering naar voren schuiven, of meer geld investeren om zo op langere termijn geld in onderhoud te besparen, het is in de praktijk niet zo eenvoudig. Laat onverlet dat wij drie hele mooie en bijzondere molens hebben. Molens die wij moeten koesteren. D'n Olliemeulen en de Hamse molen van Oploo

of De Ster van Wanroij staan beide op mijn ambtsketen. Daar waar kinderen altijd vragen waarom er zoveel T's op mijn ambtsketen staan blijken de molens altijd te zorgen voor een herkenning. "Kijk burgemeester, dat is onze molen", of "Dat is de molen als ik naar mijn opa en oma ga", zeggen ze dan.

Dus we moeten ze niet alleen koesteren omdat ze oud zijn, of historische waarde hebben, maar zeker ook omdat ze beeldbepalend zijn, omdat de molens zorgen voor herkenning en omdat er zoveel mensen zich inzetten voor het behoud. En omdat de pannenkoeken van speltgraan uit Oploo de aller-lekkerste zijn!

Zondag vierden wij het Antoniusfeest. Eerst hebben we ons koningspaar op de Noordkant afgehaald met onze standaardruiter (!), daarna zijn we naar de kerk gegaan voor de eucharistieviering. Maar liefst vier nieuwe leden hebben de eed van trouw afgelegd en onze pastoor Van der Sluis is de nieuwe gildeheer. En geheel volgens traditie werd deze mooie dag afgesloten met een overheerlijke en goed verzorgde Brabantse koffietafel.

De eerste raadsvergadering van dit jaar vindt op hetzelfde moment plaats als ook het eerste Cultureel Café van dit jaar. Dus donderdag is er voor elk wat wils te doen. U kunt kiezen, naar de raad of naar Kommus. De raad gaat zich buigen over breedband (glasvezel), en het Cultureel Café heeft Marco van de Plasse, Else van der Sloot, Myriam Meulepas en Djoly Janssen als gasten.

Nu verwacht ik dat de raadsvergadering iets eerder afgelopen zal zijn dan het Cultureel Café. Zullen we afspreken dat we in ieder geval elkaar na de Raad bij Kommus treffen? U komt toch ook?

MARLEEN SIJBERS

Burgemeester van Sint Anthonis