



De burgemeester neemt u mee...

Aan heel veel huizen is te zien dat er feest is, want de boekentassen hangen buiten aan de gevel, versierd met de Nederlandse vlag. Proficiat aan alle geslaagden en diegenen die nog even heel hard aan de slag moeten voor een herexamen wens ik heel veel succes. Tja, en er zijn ook altijd pechvogels die zichzelf misschien wat overschat hebben (of de moeilijkheid van de examens onderschat). Die mogen het dan volgend jaar nog een keer overdoen. Niet leuk, maar wel fijn dat het kan.

Op 10 juni vond er in Wanroij een presentatie plaats van een nieuw initiatief onder de naam “Vereniging Zorg Collectief Wanroij”. Doel is bevorderen dat (kwetsbare) mensen langer en met plezier in het dorp kunnen blijven wonen. Kwetsbare mensen in de doelgroep jong tot oud, van 0 tot 106 jaar. En dat laatste is mooi, want wellicht weet u het nog niet, in Wanroij woont de oudste man van Nederland. Daarmee is niet gezegd dat hij meteen tot de kwetsbare groep behoort, maar stel dat hij ooit, dan is.... Daar gaan we voorlopig ech-

ter niet van uit. Zijn geheim, elke dag een glaasje rode wijn. Terug naar het onderwerp. Ik was zelf niet aanwezig bij de presentatie van dit initiatief. Roos Aben was er wel en was enthousiast. Het was een goede presentatie, de plannen waren realistisch, praktisch en goed doordacht. Een mooi initiatief en goed ook om te zien dat dit Zorg Collectief ook met andere organisaties, die in dit aandachtsgebied werkzaam zijn, van gedachten wil wisselen over samenwerking in de meest brede zin.

Op vrijdag samen met Roos een bliksembezoek aan de EHBO examens gebracht. Een bijzondere wijze van het knippen van pleisters zodat ze ook goed blijven zitten op de lastige plaatsen zoals bij of op de gewrichten. Het zag er heel ingewikkeld uit. Maar ja, zoals de wethouder al zei: “Jij hebt dan ook geen EHBO diploma”. En dat klopt. Daarna met het voltallige college naar het bedrijf van Jos Verstraten in Westerbeek geweest. Daar vond deze week het bedrijfsbezoek plaats. Blijft mooi om te zien hoe er een balans gezocht wordt tussen groei, omgeving en beschikbare arbeid. Maar de nummering op de Nieuweweg in Westerbeek... een crime. Het lijkt misschien logisch om aan de ene kant de even nummers te doen, aan de andere kant de oneven nummers en het is misschien ook wel handig om het gewoon óf aflopend óf oplopend te doen. Hier is echter een eigen systematiek. Niet logisch en zeker niet handig voor hulpdiensten. We waren op de fiets, iets te laat, maar hebben wel genoten van het mooie weer en natuurlijk heel veel gezien. En dan ga ik nu maar dat glaasje rode wijn nemen....

MARLEEN SIJBERS
Burgemeester van Sint Anthonis