



## *De burgemeester neemt u mee...*

Soms is er zoveel te doen en zoveel te melden dat ik wel drie columns kan vullen. Er waren heel veel mooie momenten, maar ook trieste. Zo werden we vorige week opgeschrikt door het plotseling overlijden tengevolge van een noodlottig ongeval van een van de kinderen van een medewerker. En op dat moment besef je dat de wereld voor dit gezin stil staat. De ergste nachtmerrie die je volgens mij als ouders kan overkomen. En dan blijkt ook weer dat collegialiteit verder gaat, dan gewoon van 9 tot 5 het werk samen doen. En natuurlijk kunnen we hun pijn niet weg nemen, want het verdriet is te groot. Het enige wat we kunnen doen is er voor ze zijn. En dat proberen we dan ook met elkaar.

Donderdagmiddag ben ik op stap geweest met de jagers van de Wild Beheer Eenheid in Wanroij. Een dag met heel veel regen, maar toch heerlijk om buiten te zijn. Welke keuzen maken ze in het wildbeheer? Hoe zien zij hun verantwoordelijkheid richting de natuur, de stand van het wild en een eventuele relatie met schade en overlast? Het was een rustige middag. De ontvangst in Wanroij was zeer gastvrij en er was heerlijk gekookt. En ondanks het feit dat we die middag afsloten zonder opbrengst of wild en ondanks de regen heb ik genoten van de natuur. Het was heel interessant om dit mee te mogen maken.

Hartelijk dank!

Het was ook Kinderboekenweek. Ik heb in Westerbeek alle groepen van de basisschool voorgelezen. Heerlijk vind ik dat. Ik vind lezen zelf zo leuk, ook als kind al en dan wil je dat plezier en dat enthousiasme ook graag overbrengen. Ik werd ontzettend leuk ontvangen door een groepje leerlingen; uit elke klas 1 leerling. Bij de peuters mocht ik het boekje van Rupsje Nooit Genoeg voorlezen. Ik geloof dat ik dat mijn eigen kinderen misschien wel 100 keer heb voorgelezen en het blijft leuk. De peuters hadden een mooie poster voor mij gemaakt, met heel veel rupsjes en boomblaadjes. Die hang ik voorlopig op de deur van mijn kantoor, want dat had het beloofd. Zaterdagavond was het in Wanroij druk. Ik denk dat er misschien wel meer dan 300 mensen in 't Wapen aanwezig waren vanwege de dorpskwis "Wanroij weet ut". Ik was daar om Peter of Peet Aben in het zonnetje te zetten en hem de versierselen namens de Koning op te spelden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een hele mooie onderscheiding, voor een zeer gewaardeerde persoon en bovenal een aardig mens die heel veel gedaan heeft gedaan en nog steeds doet voor Wanroij.

Vanavond (maandag) stond het geurbeleid op de raadsagenda. Opiniërend, dus niet besluitvormend. Voordat het zover is wordt er onder andere nog een gemeentegesprek georganiseerd. Voorafgaand hebben we onze Pierre, onze wethouder Reijnen, symbolisch een begin laten maken met de sloop van de verpauperde panden aan de Breestraat 6a en 7. Pierre heeft zich hier enorm sterk voor gemaakt. Ik denk dat heel veel mensen in Sint Anthonis blij zijn dat deze storende elementen, die het straatbeeld jarenlang negatief bepaald hebben, opgeruimd worden.

MARLEEN SIJBERS  
Burgemeester van Sint Anthonis